

# “Hij is opgestaan”

Schriftlezing: Mattheüs 27: 62 – 28:10 Kerntekst: Vers 1-6



## Hoofdpunten van de preek

Afgelopen vrijdag hoorden we van Jezus' sterven en de bijbehorende tekenen. Toch zijn de vrouwen vooral met Jezus bezig en zij willen hun laatste eer aan Hem bewijzen. Ze willen het graf bekijken

### **1. Het einde van de nacht**

Het wordt weer licht in de natuur en hun harten. In de natuur is dit logisch, toch wijzen zowel Markus als Mattheüs ons erop. Er is een nieuwe dag... De nacht van.... is voorbij. Het is Pasen zonder Woorden. Zo verkondigt ons elke dag een nieuwe tijd. Elke week is er de Opstandingsdag. De hemelbode is onderweg en dat wordt gemerkt. Een grote aardbeving is daar. Er zal opnieuw een slag geslagen worden in het dodenrijk. Met Majesteit en luister, als bliksemlicht en in sneeuwwit gedaante, laat hij iets van God zien. Het graf moet open!

### **2. Koninklijke wacht**

De leiders van het volk willen kostte wat het kost alles tegenhouden. De dode Jezus moet bewaakt worden. Dit is hemelse ironie: Jezus krijgt koninklijke erewacht. Nu worden zij afgelost door de hemelse strijders. De soldaten beven van angst en worden als doden voor de majesteit van de bode van God.

Wat een strijd wordt ons getekend. Wie kan bestaan voor Gods aangezicht en Zijn heerlijkheid? De wachter van God laat zien: het graf moet open. Het einde is hier niet, maar dit is het begin van het nieuwe leven.

### **3. Hemelse kracht**

Eenvoudige vrouwen, verbonden aan Jezus, worden ontvangen: Vreest u niet. De engel weet het precies: U zoekt Jezus. Wat een pastorale zorg. Daarna het grote antwoord: Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Jezus is opgewekt en zal nooit, nooit meer sterven. Zo ontvangen de vrouwen kracht in hun zwakte, rust in hun onrust, vrede in hun vrees. Want God had het gezegd en dat kan de dood niet te niet maken. En als ze/we het nog niet geloven, bekijk het graf maar. Daar zie je het... waar de koning heeft gelegen. Zo mag u ontvangen kracht en zegen met de vrouwen ook in 2024.

## **Bespreekvragen:**

1. De heilsfeiten van het Paasweekend gaan samen met tekenen in de natuur. Hoe past u dit toe in de schepping vandaag? Geef voorbeelden ervan
2. Het maakt nogal verschil in welke verhouding we tot Jezus staan. Hoe ervaart u dat in uw eigen leven en omgeving? Wat doet dat met u?