

“Paasgeloof”

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 12-32 Kerntekst: Vers 20



Hoofdpunten van de preek

Het Paasevangelie wordt verkondigt door Paulus met een hele opsomming. Mensen geloven het in Korinthe en bij ons vandaag. Toch gaat het niet allemaal vanzelf. Er is spanning tussen de belijdenis en de praktijk, toen en nu.

1. De verwarring

Ondanks de belijdenis van Pasen zegt men dat er geen opstanding van de doden is. Dood is dood. Dood is de bevrijding van de geest uit het lichaam. Zo komen we ze vandaag ook tegen en soms ook in ons eigen hart.

En toch is het Pasen, de Opstanding vanuit de dode lichamen. Paulus laat de consequentie zien van de verwarring. Ten diepste is het geloof inhoudsloos, God is een leugenaar en van vergeving kunnen we niet meer spreken. Wij zijn de ellendigste van allemaal. Onze gedachten beïnvloeden dus ons geloofsleven of het versterkt of het verzwakt. Paulus leert blijf bij het Woord van God.

2. De belijdenis

Maar nu... de omkeer. Ja Paulus spreekt het Woord na, de hele Bijbel getuigt er van en alle ontkenningen ze moeten voor de bijl. Deze werkelijkheid werkt vandaag nog steeds door. Het geloof is niet dood, maar krachtig, behulpzaam en het draagt ons. Het geloof is levendmakend en vol van inhoud. God spreekt nog steeds mensen aan in Zijn kracht en schenkt ons het leven. Niemand hoeft hopeloos te zijn, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

3. Het gevolg

Jezus is de eersteling geworden in kwaliteit en kwantiteit. De eerste oogst is voor God. Zo zullen wij ook met Hem opstaan. Hij is de garantie. En wij zullen Hem gelijk zijn met dezelfde volheid en heerlijkheid. Op de jongste dag gaat dat gebeuren. Tenslotte God zal alles en in allen zijn. Heel de wereld zal vol zijn van Gods Geest. Nu zijn we onderweg en worden we gevoed met Hem en we doen waartoe we geroepen worden: Hem dienen! We mogen dit doen met het machtig perspectief: Zijn toekomst vol van hoop!

Bespreekvragen:

1. Pasen roept om de jongste dag? Kijkt u daar naar uit? Waarom?
2. Hoe ervaart u vandaag de opstandingskracht in het geloofsleven?